

Open brief van Jurie van den Berg aan de lezers van www.derokendevlaswiek.com en aan het heidense Refodom

Het artikel geplaatst op de website www.derokendevlaswiek.com over Gideon van Meijeren, moet ons wel aangrijpen en in het stof brengen, God dankende, omdat wat hier gezegd wordt ons al jaren is voorgehouden en tot op de dag van vandaag ons uit Gods Woord gepredikt is en met vele artikelen bewezen. Ons is Gods Woord altijd in de huidige tijd gepredikt, de volle raad Gods voorgehouden en niets achter gehouden.

Het geluid wat Gideon van Meijeren in de Tweede Kamer laat horen dat had Kees van der Staaij moeten doen, maar die laat een ander de kolen uit het vuur halen. Hoeveel artikelen zijn er niet op de website van www.derokendevlaswiek.com geplaatst over leugen-en-bedrog-propaganda-machine RD/SGP ?

Deze vervloekte politieke RD/SGP-spelletjes komen er bij God niet doorheen en daar dansen de refodomeeën en belijders achteraan, waar ds. A. Kort van zegt: "Je moet er maar veel voor bidden." Voor deze duivelse SGP (Satans Ge-indoctrineerde Papegaaien) bidden en dan er nog voor collecteren op de koop toe? Hoe ver is het wel niet weg? Dit is compleet heidendom!

Zijn oudgeraffineerde collega, ds. Zwartbol, gooit zijn gemeente zwartverbrande bollen toe, waar de honden geen brood van lusten, en zijn recente preek in OGG-Gouderak wordt door [sommige verbrande olieballen](#) nog "moedig" genoemd, de zwakzinnigheid ten top, terwijl er doorlopend over de 73 miljoen geaborteerde babies jaarlijks wordt heengewalst, waarvan de cellen in de KILLER-COVID-VACCIN verwerkt worden. Dat wordt door deze valse leraren, zoals Zwartbol dat is, "een complotverhaal" genoemd, om de nazi-praktijken dood te zwijgen, alsof er geen God bestaat! God zal dat subtiele zwijgen met vuur bezoeken! **Hosea 8:14 "Want Israël heeft zijn Maker vergeten, en tempelen gebouwd, en Juda heeft vaste steden vermenigvuldigd; maar Ik zal en vuur zenden in zijn steden, dat zal haar paleizen verteren".**

Dat deze zwartverbrande-bollen-prediking op elke kansel ten gehore wordt gebracht, is zichtbaar en hoorbaar, Maar deze tuchteloze, inhoudsloze, krachtloze, op emotie-gerichte prediking is een gruwelijk in Gods ogen, en heeft tot uitwerking dat het gespartel in de gracht der blinde leidlieden zelfs verstomt!

De SGP en RD zijn volledig ontmaskerd op de website www.derokendevlaswiek.com en men blijft het refobreed doodzwijgen. Als je nu nog op de SGP stemt en je er niet van vrijmaakt, zul je ermee ter helle varen. Misschien hebt u de preken van ds. GPPB. altijd undercover aangehoord, maar dat zal dan van je hand ge-eist worden als jij rekenschap moet geven van uw rentmeesterschap.

Ds. GPPB. heeft ons altijd getrouw Gods Woord gepreikt als een geroepen wachter op Sions muren. Dat deze prediking veracht en vertrapt wordt door de huidige refokerken/domeeën/belijders is geen wonder, het Ware Woord Gods wordt altijd veracht en belasterd. En dat er geen domeeë is die publiekelijk getuigt tegen de roepende zonden van kerk, land en volk is ons allen door de kerkpolitieke praktijken en vanuit Gods Woord wel geopenbaard, maar als het veinzen van deze domeeën niemand aangrijpt, dan vaar je met dezulken ter helle!

Ik wil nu tot het punt komen waarom ik deze brief geschreven heb. Wat me aangreep in het [laatste artikel](#) is, dat om ons gezwijg de [prediking van Woord Gods](#) dreigt weggenomen te worden. Als de kandelaar van Gods Woord door ons geveins zal weggenomen worden, hoe zal het dan met ons gesteld zijn voor de rechterstoel Gods? Zal het dan klinken: "Gaaf weg van Mij, Ik heb u nooit gekend!" ?

Zijn wij zo geestelijk dood dat het ons niet aangaat dat het ganse volk verloren gaat? Gaaf het ons niet aan dat er geen domeeë als een ware wachter publiekelijk in de bressen staat? Is het zo stil geworden dat we denken dat de oordelen Gods ons wel voorbij gaan?

Hierbij steek ik mijn hand in eigen boezem, want of we nu twee of honderd dominees erop hebben aangeschreven, dan moeten we er nog altijd aan beginnen!

Dat het doodstil is geworden op het kerkelijke erf is ook voorzeggd, maar is er dan totaal geen behoefte meer naar het Levende Woord? Waar zijn dan toch die broeders en zusters die hun stukken ingezonden hebben op de website www.derokendevlaswiek.com, zijn die dan allemaal afgevallen?

Wij zullen nooit ds. GPPB. de schuld kunnen geven, hij heeft ons altijd Gods Woord in de rechte zin voorgehouden en zich vrijgemaakt van ons bloed. Deze brief moest van mijn hart, want als er geen behoefte meer is naar het rechtgesneden Woord, dan neemt God de kandelaar weg, om die te verplaatsen naar andere delen in de wereld, waar Zijn volk nog moet worden toegebracht.

Ons wordt altijd de weg der zaligheid voorgehouden: Jezus Christus en Dien gekruisigd, en het bloed van Christus tot vergeving der zonden. Hij is de Weg de Waarheid en het Leven en het ene Licht in deze duistere wereld, een wereld waar geen troost is te vinden, een wereld van leugen en bedrog, wat is het dan nog een voorrecht dit Goddelijke Woord nog te mogen horen, maar wat zal het zijn als we dit verachtten, dan zal God ons verachten!

Als het gepredikte Woord niets meer mag kosten, zelfs geen bolletje brood (zoals de mannen van Sukkoth de van God geroepen Gideon het brood onthielden), dan zijn we als aarden flessen gelijk geworden en dan blijft het oordeel over.

Lees Hebreeën 10 waar ons ook wordt voorgehouden "elkander te vermanen en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert."

Tenslotte: Als dominees, zoals ook ds. W. Pieters veinzend beweren omtrent de satanische Great Reset en het dodelijke killervaccin: "Ik weet niet wat er gebeurt", kan een kind verstaan dat zij huurlingentaal slaan en hun huurlingen-handen wassen in onschuld. Ondergetekende heeft dominees als ds. Pieters, ds. Kort, ds. Veldman en ds. Roos enz., al jaar en dag aangeschreven van wat er vanuit Gods Woord ons gepredikt en met vele artikelen is bewezen, maar ze hebben niet willen horen, maar liever een voorzichtig verdrag met de hel gemaakt, en de dood boven het Leven verkozen! Och, of gij heden bekende, wat tot uw zaligheid dienen moet.

Uw medereiziger naar de nimmer eindigende eeuwigheid.
Jurie van den Berg

"Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid." Hebr 13:7-8.